

Juni rit - Rondje Gooi

door Luuk - 27 juni 2018

De rit "Rondje Gooi" werd gereden op dinsdag 26 juni en deze rit voerde, zoals de naam al doet vermoeden, door en rondom het Gooi.

We verzamelden rond 10 uur bij Café 't Lievertje in Almere-Haven en het was een drukte van jewelste. De groep motorrijders zag er hetzelfde uit als het weer: stralend.

Achtentwintig motards hadden zich opgegeven, maar uiteindelijk werd het terras bevolkt door 32 enthousiastelingen.

Het grote aantal introducees was opvallend en erg leuk. Vermoedelijk was het mooie weer oorzaak van deze vroege verstoring van de rust in Almere-Haven.



Almere haven - drukte op het terras aan de start

De politie reed nog even langs, maar de grote hoeveelheid op de stoep geparkeerde motoren was blijkbaar geen probleem.

Leo wilde zijn BMW niet vuil maken, dus kwam hij op zijn onlangs geheel gerestaureerde Yamaha XT500. Schitterend en mooier dan deze motorfiets ooit is geweest. Veel werk, maar het resultaat mag er zijn.

Het was erg gezellig en vermoedelijk was iedereen nog lang blijven zitten als het sein "opzadelen" niet was gegeven.

Na de koffie met appelgebak werden de motoren gestart voor de rit die door Gert was uitgezet.

Niet alleen het Gooi werd bezocht, maar het eerste deel van de route werd geheel door de polder gereden. Dat was voor iedereen een prettige verrassing. Niemand had verwacht dat de polder zo mooi zou zijn.

Aanvankelijk liep de route langs het Gooimeer, om daarna verder te gaan langs Almere Hout en de Oostvaarders plassen. Een mooi gebied, waar afgelopen winter erg veel over te doen is geweest.



Yamaha XT500 - een prachtig restauratieproject

Het uitzichtpunt over de Oostvaardersplassen werd overgeslagen, omdat de groep hiervoor toch echt te groot was. Verder ging het

langs Lelystad en het natuurpark Lelystad naar het Veluwemeer. Dan langs de oever van het Veluwemeer naar onze pleisterplaat Elburg. De motoren werden weer gestald op de stoep en de kade. Het terras van restaurant de Herberg was beschikbaar, maar dat duurde natuurlijk niet lang. Met 32 motorrijders zit het terras toch behoorlijk vol en werd er heerlijk onder de parasol geluncht.

Na de lunch in Elburg, werd de route vervolgt langs de zuidkant van het Veluwemeer. Dan via de Veluwe en langs Bunschoten en Huizen richting Naarden-vesting.

De jachthaven van Naarden vormde het eindpunt van deze rit. Op het terras van restaurant Porterhouse werd, door de inmiddels zwaar uitgedunde groep, nog een drankje gedronken alvorens huiswaarts te keren.



Lunch op het terras in Elburg



Een drankje bij Jachthaven Naarden als afsluiting van deze mooie rit